

Zeekabouter Zeitung – Teil 6

Wie gaat de Poel nou winnen?

Buurman Roland is de schutting aan het ophogen bij ons in de straat... Hij is bang dat hij z'n eerste plaats moet inleveren voor deelnemers die Spanje, Engeland of Nederland als kampioen hebben. Frankrijk gaat het in ieder geval niet meer worden. Merde 🐱 Bijna SGS pensionado Klaas had zich netjes afgemeld bij de Zeekabouter, maar hij moest en zou toch meedoen met de Poel. Dat had hij twee jaar geleden beloofd aan zijn kleinzoon. En kijk nu eens waar hij staat 🐱 Op de eerste pagina nog 4 deelnemers die op Nederland "zitten", twee matrozen buiten dienst die "Engeland" de zeeslag in Duitse wateren zien winnen en dan 4 deelnemers met Spanje als kampioen... Sommigen hebben reuzensprongen gemaakt om maar op pagina 1 en 2 te belanden!



Gelbe Wand kleurt Oranje!

Het eerste streepje voordeel hebben we als Nederland al binnen heute abend. We mogen van de UEFA de Südtribune van het Westfalenstadion bezetten met onze trotse Oranje kleur! Deze tribune kleurt normaal gesproken Zwart – Geel tijdens de thuiswedstrijden van Borussia Dortmund en dan staan er 25.000 man op deze sta-tribune! Dit boezemt vaak wel angst in hoor bij de tegenstanders van de BVB! De UEFA stond echter niet toe dat we mochten blijven staan tijdens het EK, dus hebben ze er 10.000 zitplaatsen van gemaakt. Dit gaat er vanavond wel uitzien hoor! De kabouters hebben er in ieder geval al zin in! 🐱🐱

Von links nach rechts

Wir kommen, um zu feiern, das beste Fest der Welt
Wir sind hier gelandet ohne Plan und ohne Geld
Alle eskalieren, Stück für Stück für Stück
Alle spring'n von links nach rechts und dann wieder zurück.
NACH LINKS, NACH RECHTS, NACH LINKS, NACH RECHTS
Döp-dö-dö-dö-dö-döp, döp-dö-dö-dö-döp 🐱 Und so weiter



Nederland - Engeland

Hoe mooi zou het zijn als we vanavond net als in 1988 met 3-1 winnen van het Enge Land? Dat zou toch geweldig zijn? Opper-Duitser Lothar Matthäus dicht ons goede kansen toe, als we net zo spelen als in de tweede helft tegen de Turken. Opa Lothar zei ook dat Frankrijk zou winnen van de Fransen, dus laten we hem maar niet meer zo serieus nemen 🐱 Anders laten we Koeman ook zijn ouwe shirtje even gebruiken als toiletpapier, hahaha. Maar wat voor wedstrijd gaat het nou worden? Komt Depay nou eindelijk een keer los? Is van Dijk opgewassen tegen Harry Kane? Hou houdt ons middenveld het tegen Saka, Foden, Bellingham en Shaw? Om over Kobbie Mainoo nog maar te zwijgen! Wie zei je? Kobbie Mainoo! Hou die maar in de gaten 🐱





Flessenpost-knopje

Er zit een knopje verstopt onder het kopje "Pool", welke niet alleen bedoeld is voor onze Poolse intercedente van Carrière, Anna Sczcerba uit Hello 🐱 Het knopje heet "Berichten" en in de vorige editie hadden we dat knopje wat prominenter op onze website geplaatst. Het zat toen op de Oranje taakbalk en daar ontstonden toen leuke gesprekken, bijzondere opmerkingen, felicitaties, complimenten en zelfs vragen over de Zeekabouter WK Poel van 2022. Nu is het wel vaker zo dat je moet zoeken naar een knopje, maar we willen toch nog even de aandacht vestigen op dit knopje. Het zit 4 plekjes onder "deelnemerstand" en we zouden het toch leuk vinden als je daar nog even een berichtje achter laat. Of iemand de groeten doen die je jaren niet hebt gezien. Of iemand wil feliciteren. Of een Duitse mop vertelt. Kiek maar wat je wilt 🐱 Misschien tips voor de Koene en de Zeekabouter voor het WK 2026?



Uitreiken van Goodie-Bags

De tentakels van de Koene Kabouter en de Zeekabouter reiken tot best wel ver in het land. Rotterdam en omgeving zijn te bereiken via de koerier van Peterson. Den Helder en omgeving zijn te bereiken via de Controle kabouter. IJmuiden is te bereiken via de Koene Kabouter of door de Goodies op te halen in de Velsersbronx. En Amsterdam is te regelen door de in Amsterdam werkzame Meereszwerg. Maar wat nou als je een prijs wint en je woont in Hamburg (D), Echt in Limburg of Aduard in Groningen? Dan kunnen we het pakketje naar je opsturen met de hulp van Post NL. We maken dan een foto van je pakketje en zeggen wat er in zit en dan is het aan jou of je het pakketje toegestuurd wilt hebben of niet. De kosten hiervoor zijn wel aan de kant van de deelnemer. We willen natuurlijk niet het geld wat we willen doneren aan KWF daarvoor gebruiken, maar daar hebben jullie vast wel begrip voor. Nu eerst maar duimen dat je op een plekje komt voor een goodie-pakket of meer 🐱

P!NK of Nederlands Elftal

De Koene Kabouter en de Zeekabouter hebben naast het voetbal nog een andere hobby 🐱 De Koene speelt voortreffelijk gitaar bij de Band of Neighbours en de Zee- luistert graag naar gitaren op grote festivals en bij concerten. Maar wat nou als je vanavond moet kiezen uit de grote Amerikaanse artieste P!nk die optreedt in de Amsterdam Arena met in het voorprogramma o.a. the Script én om 21:00 het Nederlands Elftal tegen Engeland. Gelukkig hoeven wij niet te kiezen... Maar voor een aantal bekenden onder ons is die keuze er helaas wel... Sterkte met jullie besluit en wat jullie ook gaan kiezen, sowieso viel spass !!!

Belgen feliciteerden ons al op Werchter met het NL elftal



Memphis is er klaar voor

