

Zeekabouter Zeitung – Teil 3

Nog maar één nachtje slapen

Het begint nu toch echt te kriebelen hoor, het zal nog geen oranje-koorts zijn, maar er speelt wel wat in het kleine lichaampjes van de Koene Kabouter en de Zeekabouter. Een soort van lekkere spanning, waarbij je voelt dat er bijna iets leuks gaat beginnen. Net zoals je zin hebt op vakantie te gaan, hebben deze Kabouters ook gebroederlijk zin om morgenavond 14 juni om 21:00 de spreekwoordelijke poort van de Zeekabouter website te sluiten en de Zeekabouter EK Poel 2024 voor geopend te verklaren. Als de Franse scheidsrechter Clément Turpin om 21:00 op z'n Franse dwarsfluit blaast om de openingswedstrijd te beginnen in het mooie München dan gaat het hek dicht van de poel en kunnen alleen de kaboutertjes er nog bij om elke dag de wedstrijden bij te werken 🐱

De openingswedstrijd gaat morgen tussen het gastland Duitsland en de mannen die worden aangemoedigd door het grote legioen met de illustere naam "Tartan Army". Schot voor de boeg om morgen de eerste wedstrijd sterk te beginnen en tot een goed eind te brengen, maar dat is zomaar niet gedaan tegen de Highlanders van het Verenigd Koninkrijk. Schotland wordt al jaren gevolgd door een zeer trouwe supportersschare die gewapend met bier, doedelzakken, mooie liederen en gekleed in kilts er een mooi feestje van maken en écht achter hun team staan. Een mooie wedstrijd om het toernooi aan te vangen. In vloeibaar Duits zouden we zeggen: "Let the games begin 🐱"



Poel breekt alle records!

We hebben een nieuw record te pakken met de Poel. Dit jaar zijn we door de magische grens van 200 deelnemers heen gestapt. Tijdens het WK van 2022 hadden we 198 "lieve mensies" die meespeelden voor mooie prijsjes en dit jaar lijkt het erop dat we ergens rond de 220 "lieve mensies" gaan uitkomen. Dat is natuurlijk wel een blikkie Schultenbräu waard 🐱 Daar proosten we op! Op de laatste dag vallen er natuurlijk altijd nog deelnemers af, het is net de vierdaagse. Voor sommigen is het invullen van de Poel net een brug te ver en dan dingen ze niet meer mee naar de prijzen die op zondagavond 14 juli worden uitgereikt. Schade, alles ist vorbei zeggen we dan.

Wat gaat Nederlands elftal doen?

Geen Frenkie de Jong, geen Teun Koopmeinders, mogelijk geen Brian Brobbey en de rest? Maar wel Ian Maatsen en sinds gisterenavond Joshua Dirkzee-kabouter. Hoe goed is Nederland nu eigenlijk als het er straks écht om gaat? Top uitslagen tegen IJsland en Canada. 2 x de tegenstander met 4-0 van het matje geveegd. Waar Frankrijk gelijk speelde (0-0) tegen Canada en Engeland met 0-1 ijskoud verloor van de IJlandbewoners. En dit terwijl de websites van de bookmakers maar blijven aangeven dat Frankrijk en Engeland de gedoodverfde favorieten zijn van het EK. En wat te denken over Duitsland, Spanje en Portugal? En Kroatië? En Albanië? Viel spass met het invullen van de Poel 🐱





Möglicher Preis Topf

Als we 220 deelnemers hebben zou de top 10 er zou uit kunnen komen te zien:

1. 449 Euro
2. 400 Euro
3. 350 Euro
4. 300 Euro
5. 250 Euro
6. 200 Euro
7. 150 Euro
8. Dinerbon voor 2 en Museumkaarten
9. 100 Euro
10. Sporttas The North Face en Goodies
15. Goodie-bag
20. Goodie-bag
- 25, 30, 35....., 220. Goodie-bag

Misschien volgt er nog een aanpassing, omdat we een ander aantal deelnemers hebben.

www.zeekabouter.nl

Het Goede Doel

Het is te bizar voor woorden wat we met dit jaar met z'n allen voor elkaar hebben gekregen v.w.b. het opgehaalde geldbedrag dat we aan KWF kunnen doneren. Twee bedrijven met wie we nauw samenwerken hebben een beide hele mooie bedragen gedoneerd en de grote hoeveelheid deelnemers in de Poel die bovenop de 10 Euro inleg een extra duit in het zakje hebben gedaan is echt prijzenswaardig! Elke avond maken de Zeekabouter en z'n vrouw een scheiding tussen het ingelegde prijzengeld en het geld bestemd voor KWF en dat bedrag maken we binnenkort bekend. U gaat daar écht versteld van staan! En nog steeds bent u vrij om te doneren via de Poel. Als het goed is heeft u de gegevens van en kunt u onder vermelding van uw naam en de vermelding KWF nog aanmonsteren voor een donatie 🐛



Invullen en Inleggen

Van de ongeveer 220 deelnemers hebben er rond de 30 nog niet betaald en rond de 60 de poel nog niet volledig of helemaal ingevuld. Voor wat betreft het geld, dat komt vast wel goed 🐛 Maar als u de poel niet invult of niet helemaal heeft ingevuld (51 wedstrijden en 4 vragen) kan het zo zijn dat u niet 100% meedingt naar de mooie prijzen. Controleer s.v.p. uw eigen voorspellingen! U heeft nog de tijd tot vrijdagavond 14 juni 21:00.

Goodie het of Goodie het niet

De prijzenkast met goodies puilt uit in het commandocentrum van de Zeekabouter EK Poel in Amsterdam. Check de website maar ff 🐛

