

# Zeekabouter Zeitung – Teil 1

## Over 6 weken gaat het Voetbalfeest wieder beginnen

De Koene Kabouter en de Zeekabouter zijn weer onder hun virtuele paddenstoel vandaan gekropen om er weer een mooie voetbalzomer van te maken. Vanaf vrijdag 14 juni begint het EK voetbal bij onze Oosterburen en rondom de wedstrijden op het kampioenschap hebben wij weer een mooie voetbalpoel georganiseerd. U mag online op [www.zeekabouter.nl](http://www.zeekabouter.nl) de wedstrijden voorspellen, een paar vragen beantwoorden en 10 Euro inleg betalen en voor dat koopje bent u gegarandeerd van een maand lang voetbalplezier. Wat wilt u nou nog meer? 🐱 En als het een beetje meezit bent u op zondagavond 14 juli de gelukkige winnaar van een mooie geldprijs of een leuk goodie-pakket. En hopelijk levert de finale in Berlijn een mooie Oranje eindwinnaar op 🐱



## Het goede doel van dit jaar

Naast de goodies die worden gedoneerd is er – net als bij voorgaande edities – een top bedrijf wat ons een warme handdruk doneert. Daarmee wordt de website [www.zeekabouter.nl](http://www.zeekabouter.nl) betaald en kan al het ingezette prijzengeld van u voor 100% worden benut als prijzengeld. Het geld wat dan overblijft wordt dan gedoneerd aan een goed doel. Deze keer kiezen we voor KWF Kanker Bestrijding. Deze ziekte met de hoofdletter K is helaas bij een aantal bekenden van ons weer veel te dichtbij gekomen... Deze stichting verdient het dubbel en dwars om verder onderzoek te doen !!

Als u meer dan 10 Euro inlegt voor uw deelname, doneren wij dat ook aan het KWF 🐱

## Prijzen en Goodies

Het bijzondere aan de Zeekabouter EK Poel 2024 is dat er niet alleen geldprijzen zijn te winnen, maar ook goodie-bags. Bij het WK in 2022 speelden er 198 collega's, ex-collega's, marinevrienden, pensionado's, familieleden, vrienden en kennissen van beide Kabouters mee en was de hoofdprijs 449,- Euro. Tot en met de nummer 10 werden er geldprijzen uitgereikt en vanaf de nummer 15 kreeg ieder vijftal (20, 25, 30, etc) een goodie-bag uitgereikt met allerlei leuke hebbedingetjes die de bedrijven om ons heen hadden gesponsord. U kunt hierbij denken aan pennen, boeken, paraplu's, spellen kaarten, schaalmodellen van verzetmachines, etc. En speciaal voor onze Rotterdamse deelnemers hadden we toen wintermutsen met een Amsterdamse opdruk. Maar weer kijken wat voor moois we dit jaar in de goodie-bags kunnen krijgen?

Het is dus eigenlijk te leuk om niet mee te doen, omdat de kans om iets te winnen best groot is.

Voor nog geen 20 Eurocent per wedstrijd kunt u al mee dingen naar de klinkende munten of een mooie gevulde zak 🐱





## Heerlijk gedoe om de shirtjes

Het is voor de commercie altijd een mooi moment om nieuwe voetbaltenuetjes aan de man te brengen. De start van een nieuw seizoen, een EK of een WK zijn daar altijd mooie momenten voor. De grote sportmerken zoeken altijd iets unieks of ludieks, maar soms slaan ze ook de plank aardig mis. België heeft het met Adidas geweldig gedaan met het uit-tenue wat in de kleuren van de kleding van Kuifje is gemaakt. Chapeau! Engeland heeft met Nike een grote geschiedkundige fout gemaakt door een soort van free play te laten plegen met de wit rode vlag van het kruis van Sint Joris in de kraag van de shirtjes. In plaats van rood met wit is het nu blauw, paars, rood en heeft het kruis een andere vorm. Dit heeft tot in Downing Street 10 tot kamervragen geleid! Op het moment van schrijven weten we niet of Nike dit nog voor het EK gaat aanpassen. Het meest bijzondere was de becijfering van de Adidas shirtjes van het thuisland dit jaar. In de eerste oefenwedstrijd van Duitsland hadden de nummers 4 een vorm die we ons nog kunnen herinneren uit duistere tijden. Geef mij het lelijke Oranje shirt van Adidas maar uit 1988 🐾



## Misschien nog even voorstellen...

Sinds het WK in 1998 wordt de poel al georganiseerd door een vriend van de show en ondergetekende. De eerste keer was in kleine vorm aan boord van Hr. Ms. Willem van der Zaan samen met de Controle kabouter die tegenwoordig bij Peterson werkt. De inleg was 5 gulden per persoon en voor de overige prijswinnaars waren daar pennetjes, gummetjes, potloden en oude zeekaarten. Het werd een succes aan boord van onze marine-grijze praam. Bij het EK in 2000 zaten de Controle kabouter en de Zeekabouter helaas niet meer samen aan boord, maar konden we via marine verbindingen de Poel wel door laten gaan. Ik schreef stukjes in de scheepskrant aan boord en ondertekende die stevast met mijn officiële naam Paulus. Toen kwamen een aantal matrozen met het idee om er Paulus de Zeekabouter van te maken i.p.v. de Paulus de Boskabouter uit de jaren '70. En zo is toen in 2000 de Zeekabouter EK Poel ontstaan. Het was ook de tijd dat er tuinkabouters door marine collega's uit voortuinen werden meegenomen en van over de hele wereld ansichtkaarten naar de adressen achter de voortuinen gingen sturen. Dus de kabouters waren hot in die tijd 🐾 De mascotte op de foto linksboven heeft de laatste zeereis eind 2000 niet overleefd. Hij is ritueel in stukjes geschoten en overboord gegooid in de Finse Golf om een eind te maken aan het tijdperk Zeekabouter bij de marine. Begin 2001 ben ik begonnen bij Peterson. In 2004 was de vraag vanuit Den Helder gekomen of er nog 's een keer een Zeekabouter voetbalpoel werd georganiseerd en dat hebben we toen gedaan. De kabouterpoel kreeg z'n wedergeboorte en er werd zelfs een website voor aangemaakt. [www.zeekabouter.nl](http://www.zeekabouter.nl)

Tegenwoordig werkt de Controle kabouter nog steeds bij Peterson, is de Koene Kabouter de aangemonsterde stille kracht op IT vlak uit het mooie IJmuiden en doet de Zeekabouter iets met planning bij HBTA in A'dam.

